

Χαιρετισμός
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Γιώργου Δημοσθένους
στη Συνάντηση των Υψηλών Αξιωματούχων για τον Πολιτισμό
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Αίθουσα Κερύνεια, 29 Αυγούστου 2012,
ώρα 9 π.μ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στην Κύπρο, την πιο ανατολική πύλη της Ευρώπης και στη Συνάντηση των Υψηλών Αξιωματούχων για τον Πολιτισμό που διοργανώνεται στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα συζητήσει θέματα Πολιτιστικής Διακυβέρνησης.

Αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι

Η Κύπρος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης τις συνέπειες της οποίας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ πως τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί κοντά στους πολίτες της. Είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε ξανά τους πολίτες στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους μεταφέρουμε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί, στο μέτρο του δυνατού, για μια καλύτερη Ευρώπη.

Ο Πολιτισμός αποτελεί για την Ευρώπη δημόσιο αγαθό που επηρεάζει κάθε πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο μέσο έκφρασης. Είναι πηγή για σύγχρονη δημιουργία και μέσο ανάπτυξης πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης. Η πνευματική καλλιέργεια του συνόλου των πολιτών μας, του απλού ανθρώπου, πρέπει να αποτελέσει σημαντικό άξονα των προτεραιοτήτων μας, αλλά και απαραίτητο κοινωνικό αγαθό. Κύρια στόχευση μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση και ανάπτυξη των αξιών και αρχών που δίνουν περιεχόμενο, όραμα και προοπτική στους λαούς μας. Που τον εξοπλίζουν με δυνάμεις στον αγώνα που διεξάγει για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Και είναι μέσα από αυτές τις διαδικασίες πολιτιστικής

προσφοράς και καλλιέργειας, που ο πολιτισμός αποκτά και τη σημασία του, ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και όχι αντίθετα.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση ασκεί επιπρόσθετη πίεση στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημόσιων οικονομικών. Η συγκεκριμένη πρόκληση στη διακυβέρνηση του πολιτισμού είναι ο εξ ορισμού οριζόντιος χαρακτήρας του πολιτιστικού τομέα. Έτσι, η πολιτιστική διακυβέρνηση πρέπει να εστιάσει όχι μόνο στην κινητικότητα των πόρων και του ανθρώπινου κεφαλαίου εντός του τομέα, αλλά και στην ένταξη του πολιτισμού στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής διάστασης του πολιτισμού προσεγγίζοντας ολιστικά τα θέματα της πολιτιστικής διακυβέρνησης και ενισχύοντας την πολιτιστική έρευνα και τη στοιχειοθετημένη πολιτική για τον πολιτισμό.

Για την ανάπτυξη των πολιτιστικών πολιτικών απαιτείται ορθολογιστικός σχεδιασμός. Η έρευνα πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία, όταν αφορούν στον πολιτισμό, δεν μπορούν να είναι μόνο ποσοτικά, αλλά πρέπει να είναι και ποιοτικά. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτιστική αξία των τεχνών στους ανθρώπους και την κοινωνία θα αντανακλάται επαρκώς όταν αιτιολογούμε τις πολιτικές μας παρεμβάσεις.

Η συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ των υψηλού επιπέδου καλεσμένων μας στη Συνάντηση των Υψηλών Αξιωματούχων για τον Πολιτισμό, στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών, σε ότι αφορά στις στρατηγικές που συνδέουν πολιτιστικούς φορείς με άλλους τομείς όπως τις κοινωνίες των πολιτών και φορείς στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας.

Τα πορίσματα της διάσκεψης θα αποτελέσουν τη βάση για ετοιμασία Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το θέμα της προώθησης της πολιτιστικής έρευνας στα πλαίσια της πολιτιστικής διακυβέρνησης.

Θα ήθελα κλείνοντας να τονίσω τις ψηλές προσδοκίες που έχω ως Υπουργός και ως άνθρωπος για το ρόλο που μπορεί και οφείλει να διαδραματίζει ο Πολιτισμός στην σημερινή κοινωνία.

Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους ομιλητές και όλους εσάς που συμμετέχετε στη συνάντηση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας και καλή παραμονή στη Κύπρο